

Catechese in wijk 3.

Het doel van catechese is de jonge mensen van de gemeente God te leren kennen en ze (dichter) bij de Heere Jezus te brengen en natuurlijk ook kennisoverdracht. We vinden het belangrijk dat de jongelui de bijbel lezen en ook leren begrijpen en weten dat God Zich door Zijn Woord bekend maakt aan hen.

Er zijn in onze gemeente 2 soorten catechese.

- *reguliere catechese*: een of soms twee catecheten staan voor de groep.
- *mentor catechese* : er wordt dan voor de gezamenlijke groepen eerst een inleiding gehouden over het onderwerp dat aan de orde komt. Vervolgens gaan de jongelui in groepje met een mentor in gesprek over de vragen die bij dit onderwerp horen.

Wijk 3 heeft gekozen voor de 'reguliere catechese'.

De groepen zijn ingedeeld naar leeftijd: 12/13, 14/15, 16/17, 18/19 en 20+.

Onderwerpen die besproken worden zijn o.m. de Kerkdienst en wat daarin gebeurt, de Doop, het Heilig Avondmaal, occultisme, gebod en gebed.

We maken gebruik van de methode 'Reflector'( Ds. M. Van Campen).

Daarnaast wordt dit seizoen gestart met de nieuwe methode 'Je leven lang leren' ( ds. J. v.h.Goor) waarmee in 4 jaar de gehele catechismus wordt doorlopen.

Daarnaast is er - onder leiding van de predikant - een groep belijdeniscatechese en een groep verdiepingscatechese voor jongeren die nog niet meteen belijdenis willen/kunnen doen maar zich daar al wel een of meerdere seizoenen op willen voorbereiden.

*Info catechese: Jeugdouderling Erik Wessels , tel. 521378*